

JE BENT ZO MOOI ANDERS DAN IK....

natuurlijk niet meer of minder
maar zo mooi anders
ik zou je nooit anders
dan anders willen. Hans Andreus.

Jawel...er wordt nog steeds gehuwd voor de kerk ! En jullie zijn daar een voorbeeld van. En we vinden het belangrijk om met jullie op weg te gaan naar de "grote dag".

RELATIEDAGEN

Er komt heel wat kijken bij de voorbereiding van een huwelijk: uitnodigingen, huwelijkslijst, fotograaf regelen, zaal...en al deze materiële dingen vragen heel wat overleg.

Maar je voorbereiden op je huwelijk wil ook zeggen verder zuurstof geven aan je relatie, stilstaan bij het levenslang engagement, ...We dragen allemaal onze eigen rugzak mee en willen wij samen met elkaar de top bereiken en genieten van het uitzicht, dan moeten wij verder de weg gaan, mekaars lasten dragen, samen de weg zoeken, open staan voor verrassingen...

Als kerkgemeenschap willen wij verloofden de kans geven hierbij stil te staan. Wij verwachten het zelfs van hen. Velen komen met lood in de schoenen naar deze ontmoetingen, maar zijn vaak al even verrast van de gemoedelijkheid wanneer het ijs gebroken is. We diepen verschillende thema's uit en communicatie is hierbij wel het sleutelwoord.

Herbert en Gwen Hoornaert-Schoevaerts, gelukkig getrouwd sedert 20 mei 2017, getuigen



over hun ervaring met verloofdenontmoetingen :
"Wij vonden het zeer verrassend, verrijkend en leuk. Deze 2 avonden laten je dieper nadenken over je eigen relatie en geeft ook een kijk op de relaties van andere koppels. We leerden elkaar en de anderen beter kennen door de hulp van creatieve spelletjes (o.a. een test: hoe goed ken je je partner?) en open dialoog tussen alle koppels. Je staat stil bij moeilijke onderwerpen en maakt ze samen bespreekbaar. Ondanks het feit dat wij al meer dan 4 jaar samen

waren op het moment van de verlovingsdagen hebben we daar toch enkele onderwerpen aangesneden die we ervoor niet hadden besproken. De nadruk van de avonden ligt op jouw als koppel alsook op de christelijke waarden binnen het gezin. Kortom zeker een aanrader!"

Elke ontmoeting wordt begeleid door één of meerdere koppels. Deze zijn zeker geen modelkoppel. Zij willen samen met de andere koppels even tochtgenoot zijn en zelf ook getuigen hoe het in hun relatie eraan toe gaat. Zonder enige pretentie, maar vanuit het eigen leven en christelijke overtuiging.

De verloofdentteams van Herent, Kortenberg en Kampenhout werken samen om deze verloofdenontmoetingen te organiseren.

De inschrijvingen voor de verloofdenontmoetingen gebeuren via Alain en Marisa Broes-Van Huffel, Kerkweg 27, 3020 Herent, tel. 016/20.70.43 of trouweninherent@skynet.be. Graag 14 dagen voor de gekozen datum !

DATA 2017—2018

Zondag 15 oktober 2017 van 9.30u tot 16.30u in de pastorie Nederokkerzeel - Bogaertstraat 1

Vrijdagavond 12 en 19 januari 2018 van 20u tot 22.30u in De Klok, Dekenijstraat 11, Erps-Kwerps (Beide vrijdagen dienen samen gevolgd te worden.)

Zondag 29 april 2018 van 9.30u tot 16.30u, in Het Schrijn, Sint-Jozefsdreef 14, Herent

Zondag 24 juni 2018 van 9.30u tot 16.30u in Het Schrijn, Sint-Jozefsdreef 14, Herent

Kostprijs : € 20 euro per koppel (incl. huur lokalen, hapje en drank)

HUWELIJKSAANVRAAG

Willen jullie informatie over de huwelijksaanvraag ?

Dan kan je terecht in onze federatiesecretariaten :

Voor Beisem, Buken, Delle, Veltem, Winksele, Diependaal : secretariaatveltem@skynet.be

Open maandag van 14u tot 16u30 Pastorijstraat 1 3020 Veltem-Beisem 016/ 49 04 68

Voor Kortenberg, Erps, Kwerps, Meerbeek, Everberg : secretariaatmeerbeek@telenet.be

Open maandag van 18u tot 20 u Sint -Antoniusstraat 21 3078 Meerbeek Tel.: 02/ 311 41 77

Voor Kampenhout, Berg, Nederokkerzeel, Relst : secretariaatnederokkerzeel@telenet.be

Bogaertstraat 1 1910 Nederokkerzeel Permanentie op woensdag van 17u tot 19u. Tel : 016/ 88 41 51

Voor Herent kan je terecht op het parochiesecretariaat : parochieherent@skynet.be

Open op dinsdag, woensdag , donderdag en vrijdag van 9u tot 12u

Onze-Lieve-Vrouwplein 34 3020 Herent 016/ 22 91 24