



Parochienieuwsbrief **Nr108**

Onze-Lieve-Vrouw Herent

mei
2019



**Als iemand echt van de
natuur houdt,
vindt men overal schoonheid.**

Vincent Van Gogh



MOEDERDAG

Meimaand is Mariamaand, Moedermaand.

Ter gelegenheid hiervan trok onze reporter van dienst naar een moeder in alle betekenissen van het woord.

We geven jullie hieronder de weerslag van haar gesprek met Ghisleen Keppens.



Op een zonnige avond in de lente ben ik op bezoek bij Ghisleen Keppens, in Herent beter bekend als 'Ghisleen De Deken'. Een icoon in de Herentse O.L.V.-parochie : ze woonde gedurende 55 jaren op het O.L.V.-plein in Herent, letterlijk onder de kerktoren, en verblijft sinds enkele maanden in wzc Betlehem. Geboren in 1931, bracht ze de kinder- en jeugdjaren door in Meise, waar ze al op 16-jarige leeftijd aangesproken werd door de toenmalige pastoor, die op zoek was naar gelovige (dat was een voorwaarde) jonge mensen om de plaatselijke Chiro-afdeling op te richten. Zo geschiedde dus. Op haar 22^{ste} trouwde ze met Rik De Deken, en zoals het toen gangbaar was, hield het engagement in de Chiro op, tenminste als leidster.

Engagement

Na enige tijd in Brussel te hebben gewoond, betrok het jonge koppel in 1963 het ouderlijke huis van Rik op het Herentse kerkplein. Rik had hier zelf een gelukkige jeugd gekend en gunde zijn kinderen hetzelfde. Hij heeft er dus op een aantal jaren na zijn hele leven gewoond. Enkele weken na hun intrek kwam *toevallig of niet* een zekere ... Pol V. eens voorbij, en hij vroeg aan Ghisleen of zij de vormselcatechese mee uit de grond wilde stampen. "Tegen Pol kan je geen neen zeggen he", zegt Ghisleen al lachend. Herkenbaar voor velen. Hierdoor kreeg het jonge gezin direct een band met de parochie en de buurt, een band die hun verdere leven en dat van hun nazaten zou bepalen. Naast de vormselcatechese was Ghisleen eerst voorzitter en daarna bestuurslid van het Davidsfonds. Er werd veel vergaderd en aan ledenwerving gedaan, van huis tot huis. Ten huize De Deken was het heel vaak de zoe- te inval: elke zondag na de mis zat de living vol voor een aperitiefje, maar ook in de week was er wel altijd iemand op bezoek voor een vergadering, voor knutselavonden (voor de tombola van het Volksuniebal) of gewoon voor een babbeltje. Daarnaast verzorgde Ghisleen het vervoer van oudere mensen en zieke kinderen, bijvoorbeeld naar het ziekenhuis. Deze engagementen en de contacten met vele mensen gaven haar veel voldoening.

Vallen en weer opstaan

Maar intussen werd het gezin verrijkt met 3 kinderen: Hilde, Dirk en Gert. Toen haar man Rik op de leeftijd van 40 jaar gezondheidsproblemen kreeg, zakte het engagement naar een lager pitje, en gaf zij voorrang aan de zorg in het gezin. Ondanks de gezondheidsperikelen liet geen van beiden het hoofd hangen. Vele jaren later, in 2004, overleed Rik op 75-jarige leeftijd. Ghisleen moest nu alleen verder, maar was dankbaar voor de steun die ze van haar familie en vele goede vrienden kreeg. Enige tijd later besloot Ghisleen dat ze niet in een hoekje wou zitten wegwijnen. Alhoewel ze zelf al 72 jaar oud was, werd ze toen lid van de parochieploeg van Herent. Ze is altijd een dynamische en actieve vrouw gebleven, tot ze op 82-jarige leeftijd zelf erg ziek en hulpbehoevend werd. Ze ging fysiek door een dal, en ook mentaal was ze verdrietig en verbitterd. Toch kwam ze er stilaan, maar op eigen kracht weer bovenop, zoals eerder al met de steun van velen. Het leven bestaat uit vallen, maar niet zonder telkens weer op te staan.



MOEDERDAG (2)

Kroost

De sociale ingesteldheid en de zin voor engagement hebben Rik en Ghisleen letterlijk met de paplepel doorgegeven aan hun kinderen. Allemaal, ook de kleinkinderen, zijn ze actief in de Chiro. Dat haar kinderen en kleinkinderen zelf geen kerkgangsters zijn, maakt haar niet droevig. Ze zijn sterk sociaal geëngageerd in verschillende sectoren van de maatschappij, en dat vindt ze belangrijk. Naar de kerk ga je als je daar zelf iets aan hebt, je moet het niet doen voor wat de mensen ervan denken. Zelf geniet ze wel van een mooie viering, vooral als dat in de haar zo vertrouwde kerk van Herent is. Haar ogen blinken als ze vertelt over de mooie viering van Ziekenzorg onlangs op Witte Donderdag, waarvan ze (nu dan als 'zieke') met volle teugen heeft genoten.

Positief

Als mens wil ze ook nooit negatief ingesteld zijn of anderen triestig maken. Ze had het moeilijk om haar thuis achter te laten, maar sinds haar vertrek is ze al een paar keer, samen met de ganse familie, naar het kerkplein teruggekeerd. Ze geniet van haar 'thuis', maar ook van de aanwezigheid van de hele familie. Deze moeder van 3 x 2 kinderen, 8 x 2 kleinkinderen en 5 en binnenkort 7 achterkleinkinderen heeft een groot hart. Gastvrijheid en onderlinge samenhang zijn van groot belang, en dat wil ze doorgeven aan de volgende generaties. In het woonzorgcentrum neemt ze bewust deel aan nagenoeg alle activiteiten, en heeft daardoor zeker niet het gevoel dat de dagen lang duren, in tegendeel. Behalve deze activiteiten krijgt ze veel bezoek (zoveel dat we dit gesprek even moesten uitstellen).

Toekomst

Als ik vraag naar hoe ze denkt over de evolutie die de Kerk doormaakt, met o.a. het dalend aantal priesters, zegt ze daarover : "Sterke (leider-)figuren komen en gaan, en als deze wegvallen, kom je als groep of als gemeenschap in een put terecht. Je hebt het gevoel dat je daar nooit meer uit geraakt. Maar het leven heeft me geleerd dat er dan toch, net door dat gemis en vanuit de inspiratie die ze van deze leiders meegekregen hebben, nieuwe krachten opstaan, die tot dan toe misschien inactief waren, maar die de leegte invullen. Ik geloof dat dit kan, en dit geeft me veel hoop voor de toekomst."

Met dit doorslaggevende gevoel van hoop neem ik afscheid van deze warme vrouw, met de afspraak dat ik graag nog eens terugkeer om de foto's van haar rijke nageslacht te bewonderen. Als dat geen moeder uit de duizend is ...

**Een moeder is iemand die vele plekken kan invullen,
maar niemand kan de plek van een moeder invullen.**



EERSTE COMMUNIEVIERING: JEZUS GAAT MEE

19 mei: eindelijk! De dag waar we met 46 kinderen een heel jaar naartoe leefden.

Een mooi versierde kerk, blije gezichten, veel familie en vrienden die meevierden.

Daarbij werden we ondersteund door de sjaloband die ons vol enthousiasme deed zingen, onze Suisse die er een plechtige toets aan gaf en meneer Verdoodt die met zijn begeestering veel mensen vol bewondering deed staan.



Als eerste lezing luisterden we naar het verhaal van Frederik de veldmuis die zijn vrienden op moeilijke momenten van koude en honger met zijn woorden terug hoop gaf op betere tijden. Dit verhaal sloot aan bij het evangelie van de Emmaüsgangers dat ons jaarthema inhoud gaf. Jezus gaat steeds met je mee, Hij laat je niet alleen.

Het was een spetterende apotheose na een fijn werkjaar.

Een dikke proficiat aan al onze eerstecommunicanten en hun ouders, een welgemeende dankjewel aan de vele hulpouders op wie we dit jaar konden rekenen.

Wij, catechisten, hebben er weer echt van genoten.



EERSTE COMMUNIEVIERING: JEZUS GAAT MEE(2)



NOTEER ALVAST IN JE AGENDA



GEZINSVIERING ZONDAG 2 JUNI 2019

WAT EEN MOOIE WERELD!

Wat is er veel om dankbaar voor te zijn! De mooie natuur, veel mensen die samen met ons op weg zijn en ons graag zien. Aan het einde van het werkjaar willen we daar bij stil staan.

In deze gezinsviering zijn de kinderen van de eerste communie en het vormsel extra uitgenodigd, maar ook al de andere gezinnen zijn weer welkom in onze kindvriendelijke viering.

MISDIENAARSOPLEIDING

Wil je graag misdienaar worden?
Ben jij goed in kaarsen aansteken en brood en wijn aanbrenen?
Wil je samen met anderen de voorgangers helpen in de vieringen?
Wil je graag met de belletjes rinkelen als iedereen stil is?
Heb jij zin in de jaarlijkse leuke misdienaarsnamiddag?
Heb je je eerste communie gedaan?

Meer dan twintig enthousiaste misdienaars wachten op jouw hulp!

Je krijgt een korte opleiding op
woensdag 5 juni van 14 uur tot 15.30 uur.

In de vakantie kan je vrijblijvend oefenen samen met ervaren misdienaars.

In september ontvang je dan een echt diploma.

Van de misdienaars wordt verwacht dat ze minstens 1 keer per maand gedurende een jaar de viering mee verzorgen.





open info-avond
rond

pastorale regio's

Het Vicariaat Vlaams-Brabant & Mechelen
en deken Stefaan Callebaut, Dirk De Gendt,
Jan Herinckx en Patrick Maervoet nodigen u
uit op een open avond waar bisschop Koen
Vanhoutte de nieuwe regioploeg van de
Pastorale Regio Leuven zal voorstellen.

dinsdag 18 juni

20.00u

Sint-Jacobskerk, Leuven

Goudbloemstraat 28, 3000 Leuven

Parkeren kan op het Sint-Jacobsplein.
Graag inschrijven via www.vlbm.be of via
telefoon op het nummer 015/29 84 51 vóór
5 juni.



NIEUWS OVER HET VORMSEL 2020



(HOE) WIL JIJ 'GEVORMD WORDEN'?

Vormsel Herent 2020

De zetduivel zorgde ervoor dat de informatie die in de Infokrant van mei verscheen niet helemaal juist was. Hier volgt de juiste versie.

Kinderen die in 2008 geboren zijn of die in het schooljaar 2019-2020 in het zesde leerjaar zitten, kunnen in Herent gevormd worden op zaterdag 16 mei 2020.

Samen met de jongeren (en hun ouders, coaches en tochtgenoten) willen we vanaf september 2018 een **boeiende tocht** maken. In **eigentijdse activiteiten** ontdekken de jongeren hoe ze stevig in het leven kunnen staan en hoe **'Geestig geloven'** daarbij kan inspireren.

We nodigen **alle** jongeren uit op een vrijblijvende **SMAAKMAKER** op **vrijdag 6 september om 18 uur.**

Ieder kan er proeven van ons aanbod.

De ouders verwachten we om 20 uur voor een kort infomoment samen met de jongeren.

Nadien kunnen ouders en kinderen beslissen of ze **inschrijven.**

Dat kan ook daarna en wel **t.e.m. 22 september.**

Wil je **meer info** i.v.m. de smaakmaker of de activiteiten, wil je je kind al opgeven voor het vormsel, wil je zelf meewerken aan deze eigentijdse (en een beetje tegen-draadse :)) werking, dan kan je terecht op dit mailadres: vormsel.herent@gmail.com.

Meer info in de volgende infokrant, via de parochie-nieuwsbrief en via de Herentse scholen.



Vormen is ferm!



DOOPVIERING:

Zondag 12 mei werden Loïc Lambertin (zoontje van Sara) en Nel Van den Brandt (dochtertje van Nick en Ellen Van Grunderbeek) in onze kerk gedoopt.

We heten hen welkom in onze gemeenschap en een dikke proficiat aan de ouders en hun familie.



In het kader van de nieuwe strengere controle op de privacyreglementering is het verplicht om te communiceren welke data van burgers worden bijgehouden.

In verband met de nieuwsbrief wordt enkel het emailadres bijgehouden.

Deze emailadressen worden niet aan andere externe verenigingen/instanties doorgegeven.

Aanpassingen en verzoeken tot verwijdering van gegevens kan je doorgeven via email naar

parochieherent@skynet.be

Wens je de nieuwsbrief niet meer te ontvangen

gelieve een mail te sturen naar

parochieherent@skynet.be



Zaterdag 25 mei werden 41 jongeren gevormd in onze kerk.
We wensen hen en hun familie allemaal van harte proficiat.
Een warm woord van dank aan alle catechisten die hen een jaar lang begeleidden op hun tocht.



**De jeugd is de
wervelwind van het leven.**

Georges Van Acker



AFSCHEID VAN PASTOR LIES

Lies maakte onlangs de keuze om haar loopbaan in een andere sector verder te zetten en heeft begin mei haar "blijde intrede" gedaan bij haar nieuwe werkgever.

Door de snelle gang van zaken hebben we nog niet de kans gehad om op een gepaste manier afscheid van haar te nemen. Dat zullen we zeker binnenkort nog doen.

Maar we willen Lies wel nu al bedanken voor de 5,5 jaar van samenwerken. We hebben de afgelopen jaren veel van elkaar geleerd.

We zetten Lies in de viering van 12 mei letterlijk in de bloemetjes en we wensten haar heel veel succes op haar nieuwe werkplek.

We zullen elkaar zeker nog regelmatig zien in deze gemeenschap en....eerlijk gezegd... we hopen toch ook dat ze ons een beetje zal missen.



We geven Lies zelf graag het laatste woord



Dag lieve mensen,

Het is voor iedereen even schrikken geweest, voor mij ook!

Maar soms komen er kansen op je weg die je met twee handen moet grijpen. En deze kans was er voor mij.

Ik wil jullie bedanken voor de vele levenslessen, de ene al wat wijzer dan de andere, de vele lachbuien en de warme vriendschap.

Ik heb Herent leren kennen als een veelzijdige parochie, een gemeenschap even divers als de 12 apostelen zelf. Zoekend, soms struikelend, maar altijd verder, vol van hoop, de ongebaande wegen!

Ik heb hier vrienden voor het leven gemaakt en zoveel lieve mensen leren kennen. Bedankt voor alles! En vooral niet vergeten... dit is geen afscheid. Pastor Lies vertrekt, maar Lies zelf gaat nergens heen.

Je weet me wonen, altijd welkom!





Ieder jaar opnieuw wordt het Mariabeeld
- patroonheilige van onze parochie -
getooid met een "verse" guirlande.

Bedankt hiervoor Marcel



TEKST VAN DE MAAND:

Moederliefde.

De liefde van een moeder,
dat blijven toch haar kinderen.
En niemand op de wereld,
zal deze liefde hinderen.

Ze geeft niets om goud,
ze geeft ook niet om geld.
Het is alleen de kinderliefde,
die in haar leven telt.

Een liefdevol moederhart,
zal altijd blijven geven. © Marleen
Hoe oud een moeder ook wordt,
die liefde blijft haar hele leven.

De liefde van een moeder,
blijft voor altijd in haar hart.
Ze geeft het door aan haar kinderen,
voor ieder kind, een beetje liefde apart.





Kalender

2019 juni

za 1	
zo 2	09.00 u: Eucharistieviering met koffie 10.30 u: dankviering met drink EC en Vormsel//kerk
ma 3	
di 4	20u: pastorale raad kalender//pastorie
wo 5	14-17u: misdienaarsopleiding//kerk Parochieploeg 20.00u (pastorie)
do 6	
vr 7	
za 8	
zo 9	Pinksteren vaderdag 10.30 u: Woordviering//Kinedi//nm doop
ma 10	
di 11	
wo 12	
do 13	
vr 14	
za 15	18u: slotviering//kerk slotfeest//Kraal

zo 16	10.30 u: herdenkingsviering
ma 17	
di 18	
wo 19	Parochieploeg 20.00u (pastorie)
do 20	
vr 21	
za 22	
zo 23	10.30 u: Woordviering 10u:Huwelijksvoorrb//Schrijn
ma 24	
di 25	
wo 26	
do 27	
vr 28	
za 29	
zo 30	viering

