



Parochienieuwsbrief

Nr124

Onze-Lieve-Vrouw Herent

april
2020

WE WENSEN JULLIE ALLEMAAL
EEN ZALIG PAASFEEST



ZEGENING VAN DE PALMTAKKEN

Zaterdag 4 april hebben we "en petit comité" palmtakken gewijd in onze kerk. Het was een heel sterk moment met Pol als voorganger en 5 aanwezigen. Onwezenlijk, maar enorm beklijvend.



Nog nooit in de geschiedenis van het mensenras op deze planeet is een dergelijke, allesomvattende en ingrijpende crisis ontstaan als die, waarin we nu proberen te overleven.

Er waren in de geschiedenis veel dodelijke virussen als lepra, cholera e.a. maar nooit op algemene wereldschaal.

En wij, die al wel eens dachten dat we het allemaal konden controleren en beheersen. Onze technologische creaties zijn aangrijpend wonderbaar en boeiend. Met één druk op de knop kunnen we ontzaglijk veel.

Aardbevingen, vulkanen, typhonen en alles waarmee de natuur de planeet blijft geselen, hebben nooit het dodenaantal bereikt dat we nu op wereldschaal beleven.

Dat onzichtbare 'kleine virusje' heeft het heft in handen genomen en het maakt ons bang, onzeker en vooral nederig als kwetsbaar schepsel in dit grootse geheel.

Maar de mens is een vechter geweest en heeft van bij zijn eerste verschijnen op onze aarde alle aanvallen overleefd.

Dat stemt ons ook nu tot groot vertrouwen.

Teruggezet op onze plaats in het leven, is er ruimte vrijgekomen die het mooiste in de mens naar boven haalt: zijn empathisch vermogen en de kracht van die niet te overwinnen bron in hem, in ieder van ons, die mededogen, die liefde heet.

We gaan wel samen door een hel van ellende, maar de nieuwe morgen zal aanbreken: lente, leven voluit, Pasen !



NEEM 1 TAKJE PER PERSOON.
BEVESTIG HET AAN HET RAAM OF
OP DE DEUR VAN JE HUIS.



ALS HET CORONAVIRUS HET OPGEEFT, KAN JE
HET ACHTER EEN KRUISJE IN JE HUIS ZETTEN OF
EEN PLAATS IN JE TUIN GEVEN.



Nu de tijd vertraagt en het leven verstilt en nu we als gelovigen de Goede Week intenser en in innigere gemeenschap dan anders hadden willen beleven, moeten we dat in gedachten doen, buiten de vertrouwde muren van onze goede kerk.

Maar dat is geen reden om niet ook dit jaar een bijzondere, actuele Driedaagse te houden.

Op Witte Donderdag kunnen we in gedachten en gebed verbondenheid zoeken met al wie vandaag 'de voeten wassen': met zorgenden in ziekenhuizen en instellingen, met de zovele spontane vrijwilligers, maar ook met wie naar best vermogen aan het werk blijven om in ons dagelijkse leven te voorzien: landbouwers, winkeliers en verleners van openbare dienst.

Op Goede Vrijdag zullen onze gedachten zeker in het bijzonder gaan naar wie dezer dagen in eenzaamheid moeten lijden en sterven: aan het virus, maar ook aan het vermijdbare leed van oorlog en geweld dat onze menselijke soort ook nu over zich blijft afroepen.

En dan komt op Stille Zaterdag die heilige avond van waken en wachten, van hopen en uitkijken, met de grote verhalen uit onze heilsgeschiedenis: van het Scheppingsverhaal over de uittocht uit Egypte door de Rietzee en de beloofde terugkeer van het volk Israël uit de ballingschap tot het verhaal van de derde dag, met de drie vrouwen bij het lege graf, dat ons zegt dat onze God een God van levenden is, niet van doden.

Het nieuwe vuur zullen we dit jaar niet—zoals gebruikelijk—kunnen zegenen, het licht niet kunnen doorgeven aan elkaar, de nieuwe paaskaars niet kunnen bewieroken

En toch zullen we Pasen vieren: Opstanding en Verrijzenis, dat niet ontrafelbare mysterie, nog niet te bevatten. Maar één ding is zeker: de vrouwen aan het lege graf tonen het ons, de zorgenden in onze ziekenhuizen tonen het ons: Verrijzenis en Opstanding hebben ook met ons leven te maken, met volheid van leven, met het recht en de plicht om op te komen voor waardigheid en voor gedeeld bestaan, om ons niet te buigen naar willekeur van macht, om met Jezus duidelijk te maken dat de sabbat gemaakt is voor de mens en niet andersom.

Pasen.
De tijd verglijdt,
de eeuwen en hun jaren.
Wij, pelgrims voor een wijl,
vermoeden Licht en Weten
van Eén die alles, allen draagt,
die ons behoedt, behoudt.

**De voorgangers en de parochieploeg wensen jullie een zalig Pasen,
met liefde, hoop en vertrouwen dat alles terecht komt!**



PAASEVANGELIE

De leerlingen bij het lege graf Johannes 20, 1-9

Op de eerste dag van de week, heel vroeg in de morgen, wanneer het nog donker is, gaat Maria van Magdala naar het graf, waarin Jezus begraven is.

Daar ziet zij dat de steen voor het graf weggerold is.

Ze loopt snel naar Petrus en Johannes.

'Ze hebben de Heer uit het graf gehaald!', zegt ze, 'Waar zouden ze Hem neergelegd hebben?'

Wanneer Petrus en Johannes dat horen lopen ze vlug naar het graf.

Johannes loopt sneller dan Petrus en komt het eerst bij het graf aan.

Hij kijkt in het graf en ziet de linnen windsels liggen.

Maar hij gaat niet naar binnen.

Wat later komt Petrus bij het graf aan.

Hij gaat meteen naar binnen.

Hij ziet de doeken liggen.

Hij ziet ook dat de doek die het hoofd van Jezus bedekte, niet bij de andere doeken ligt: die is opgerold en ligt helemaal apart.

Dan pas gaat ook Johannes het graf naar binnen.

Hij ziet en komt tot geloof.

Ze begrijpen dan nog niet wat de

Schrift zegt: Hij moet uit de doden opstaan.



VIA ONDERSTAANDE LINKS LATEN WE JE GENIETEN VAN 3 PAASLIEDJES
DIE LIVE WERDEN INGEZONGEN.
MUZIEK+ ZANG VAN ONZE EIGEN MARK JOLY.

<https://drive.google.com/open?id=1cHtWhv9BJBKDjIAH0vfyp2MabBUYflk0>

https://drive.google.com/open?id=1aYW_cakoNZJQsaayx7cr-kwilzQ9FX0I

https://drive.google.com/open?id=1xqSUTp-Jz8mUdvVAO_q5xHc9V3EKPIuA





ZALIG
PASEN

