



Parochienieuwsbrief

Onze-Lieve-Vrouw Herent

Nr132

oktober
2020

OMI, IN DE HERFST HEBBEN
WIJ RITSELBOSSEN

ELTE



ALLERHEILIGENVIERING

WE BEGINNEN DEZE NIEUWSBRIEF MET DE AANKONDIGING VAN EEN GEWIJZIGD SCENARIO VOOR DE ALLERHEILIGENVIERINGEN.

De verstrenging van de Coronamaatregelen hebben ons verplicht om de vroeger aangekondigde Allerheiligenvieringen aan te passen.

Er worden maximaal 40 personen (voorgangers en andere helpende handen inbegrepen) toegelaten in de vieringen.

Dit deed ons in allerijl op zoek gaan naar een aangepaste en veilige organisatie van dit hoogfeest van Allerheiligen.

De gewone Allerheiligenviering **die openstaat voor alle parochianen blijft zoals aangekondigd om 9.00 uur**, hier worden ook herinneringskaartjes uitgedeeld.

Omdat er maximaal 40 mensen mogen deelnemen aan de viering vrezen we dat we een aantal mensen niet kunnen toelaten.

We willen ons hiervoor al bij voorbaat verontschuldigen.

De 2^{de} viering die aanvangt om 11.00 uur is specifiek bedoeld voor de families van de overledenen.

Zij werden hiertoe persoonlijk uitgenodigd en worden door de medewerkers van het secretariaat op de hoogte gebracht van de huidige geldende afspraken.

In deze viering krijgen de familieleden naast een herinneringskaartje ook het gedachteniskadertje van de overledenen mee naar huis.

Omwille van de Coronamaatregelen kan er maar 1 persoon per overledene deelnemen aan de viering.

OM IEDEREEN DE KANS TE GEVEN DIT BELANGRIJK HERDENKINGSMOMENT MEE TE MAKEN ZULLEN DE TWEE VIERINGEN WORDEN GESTREAMD.

JE KAN ZOWEL DE VIERING VAN 9 UUR ALS DEZE VAN 11 UUR MEEVOLGEN OP DE FACEBOOKPAGINA VAN DE PAROCHIE: PAROCHIE OLV HERENT.

We zijn er ons van bewust dat dit niet de sfeer van een live viering kan evenaren, maar we hebben geen ander veilig alternatief.

We rekenen op jullie begrip en willen nu alvast via deze weg iedereen bedanken die dit alles mee mogelijk maken.



EEN NIEUW GEZICHT

Recent werd de ploeg van de voorgangers in onze parochie uitgebreid. Daarom is het goed om onze nieuwe aanwinst even aan jullie voor te stellen.



Vertel je eens waar je opgroeide?

Ik ben Benny Vanwinckel, geboren in Keerbergen op 10 juli 1948. Mijn vader was koster-organist in de kerk aldaar (alleen de toren staat er nog!) en tevens mandenvlechter. Na 4 jaar verhuisden we naar Tienen omdat mijn ouders heimwee hadden naar hun geboortestreek. Daar huurde mijn vader een winkelpand op de Veemarkt recht tegenover de Sint-Germanuskerk, de dekenale kerk. Daar werd ik 'Bergkrekel'. De Bergkrekels waren een jongenskoor dat de Gregoriaanse hoogmis op zondag verzorgde.

Je was er al snel bij om te proeven van het parochieleven. Hoe verliep je jeugd?

Op het O.-L.-Vrouwcollege volgde ik de lagere school, en in het middelbaar tot en met de 4^{de} Latijn-Grieks. Daarna wisselde ik van school en volgde de opleiding voor onderwijzer op de Waaiberg. Daar was het dat ik Rik Homblé leerde kennen: we zaten in dezelfde klas.

En eens volwassen?

In 1970 trouwde ik met Lieve Devroye en zodus vieren we dit jaar ons gouden jubileum (helaas in stilte omwille van Corona!). Ons gezinnetje werd gezegend met 2 flinke dochters die beiden in STEIL (St. Elisabethinstituut Leuven) school liepen en dus verpleging studeerden.



Na mijn schooltijd gaf ik 4 jaar les aan het college en stapte daarna over naar de financiële sector (BAC). Na 25 jaar in de sector, waarvan de 10 laatste jaren als délégué voor het LBC en tevens interbancair, vloeide ik af en startte onmiddellijk in het vrijwilligerswerk. Ik zat gedurende 10 jaar in het bestuur en in de kernwerking van Ziekenzorg en was ook 10 jaar actief in het parochiebestuur.

En toen was het tijd om te rusten?

Niet echt. Op parochiaal vlak kwam alles in een stroomversnelling nadat de toenmalige pastoor plots de parochie verliet en iedereen verweesd achterliet. Op dringend verzoek van de federatiepastoor uit Zoutleeuw werd er gezocht naar een groep mensen die voor een doorstart wilden zorgen. Elke vorm van verenigingsleven, zelfs het kerkkoor, waren afgeschaft omwille van de grote tweedracht. Zo begonnen wij met een 8-tal mensen aan de wederopbouw. Op vraag van de plaatselijke diaken, Guy Goris, volgde ik de opleiding vanuit het bisdom om voorganger te worden bij uitvaarten. Eerst opgeleid door en samen met Guy en daarna alleen. Zo kwamen er al snel de zondagsvieringen bij. En zelfs daar bleef het niet bij, want gezien er geen kerkkoor meer was moest er ook voor de kerkzang gezorgd worden, weer door dezelfde. Dat alles begon na een tijdje wel zwaar te worden en we zochten nieuwe voorgangers. En ja, na een informele vergadering kwamen er toch 3 voorgangers bij.



EEN NIEUW GEZICHT(2)

Wie of wat bracht jullie dan naar Herent?

Na 10 jaar toch hard werken werd het tijd om het wat rustiger aan te doen. Daarom zochten we een appartement meer in de richting van onze dochters en de familie van Lieve. En zo belandden we tenslotte in Herent. Toen ik vernam van o.a. Rik Homblé dat men in de parochie nog wel voorgangers kon gebruiken zei ik aan Rik dat ik gerust wilde helpen en van het één kwam het ander!

Wat houdt jou dan verder bezig?

Een ander facet in mijn leven is toch ook het engagement dat Lieve en ikzelf aannamen om samen met een bevriend koppel uit Tildonk (Roger en Hilda) aan ontwikkelingshulp te gaan doen in Gambia. Een heel apart verhaal. Wij zijn nu op een 8-tal jaren toch een 5-tal keren naar ginder gereisd om de mensen in het dorp Basori een duwtje in de rug te geven. Zo renoveerden we daar de plaatselijke hulp-post, de lagere school en bezorgden we de mensen ter plaatse drinkbaar water, dingen die in België evident zijn. Graag willen we nog eens naar daar gaan om de werken te kunnen afronden. De bouw van 6 klassen is voltooid maar de ommuring van de school moet nog gebeuren. Onze verplaatsingen naar Gambia bekostigen we helemaal zelf en iedere euro die we door allerlei activiteiten verzamelen wordt in het project geïnvesteerd. Helaas kunnen veel activiteiten omwille van Corona nu niet georganiseerd worden. Daarom hebben we een kalender ontworpen met de mooiste foto's van de voorbije activiteiten; we bieden deze te koop aan voor 20 euro. Alle beetjes helpen.



Jullie zijn blijkbaar al goed ingeburgerd in de parochie Herent?

Hier in Herent werden we prima opgevangen van bij onze aankomst: we zingen beiden in het vrijwilligerskoor en ik ben tegelijk lid van het Hagenkoor (tijdelijk niet door Corona). Ons appartement hier in Herent en de plek Herent zelf voelen al als een echte thuis aan. We hebben ons nog geen moment beklaagd dat we naar Herent verhuisd zijn!

Nogmaals van harte welkom, Benny en Lieve, en we hopen dat jullie nog vele jaren gelukkig mogen zijn in onze gemeenschap!

De kalender waarvan sprake hangt bij wijze van inblikexemplaar achteraan in de kerk. Wie graag eentje aanschaft (20 euro) kan hiervoor altijd terecht bij Benny of Lieve na afloop van de zondagsviering.

*Vrijwilligers worden niet betaald,
niet omdat ze waardeloos zijn
maar omdat ze onbetaalbaar zijn...*



EERSTECOMMUNIE

Zaterdag 17 oktober. Het is vandaag de eerste bijeenkomst voor de Eerste Communie.

Dit jaar is het thema:

Stap maar in!

Met een stralend zomerweer komen 44 kinderen bijeen om hun ogen de kost te geven en op ontdekking te gaan naar die wonderlijke man 'Jezus'



We starten met een mooi verhaal: 'Mag ik meedoen?'



EERSTECOMMUNIE (2)

In kleine groepjes vertellen we over het doopsel van Jezus en we vergelijken dit met ons eigen doopsel.



We leren Jezus en enkele belangrijke momenten uit zijn leven beter kennen.



Tijdens ons kerkbezoek ontdekken we welke belangrijke personen, voorwerpen, gebaren en gewoontes bij een viering horen.



EERSTECOMMUNIE (3)

En dan is het tijd om ons eens hevig af te reageren. We spelen een heuse 'ren-je-rot' kwis.



Op het einde van de middag zingen we nog een aantal leuke liedjes. Niet alleen ons themalied, maar ook De Wereld is een toverbald en Onze Vader.



Het was een drukke, vermoeiende, maar fijne namiddag.
We kijken al uit naar de volgende bijeenkomst op 14 november.



NOTEER ALVAST IN JE AGENDA

GEEN
VIERING OM
9 UUR



In de vorige nieuwsbrief lieten we jullie weten dat er geen vieringen meer zijn om 9 uur tot einde 2020.

We willen jullie hier nog eens aan herinneren.

Ondertussen overleggen we samen met de voorgangersploeg wat er haalbaar is voor de toekomst.

We houden jullie verder op de hoogte.

FACEBOOKPAGINA PAROCHIE HERENT

Sinds kort bestaat er facebookpagina van de parochie Herent.



Je kan er een heel aantal nieuwsjes lezen.

We maken er werk van om in de toekomst op regelmatige/continue wijze (weekend)vieringen te streamen.
Op die manier kan je er ook bij zijn als je niet fysiek aanwezig kan zijn.

Men zegge het voort.

Hope



Op 9 december om 20.00 uur nodigen wij jullie graag uit voor een kort orgelconcert in onze kerk.

Hopelijk mag dit doorgaan, wij zorgen ervoor dat alles corona-proof is.

In de adventsperiode en de donkere dagen willen we jullie uitnodigen om bij muziek — gekozen door één van onze organisten, Hendrik Deboutte — en enkele teksten hoop en warmte op te snuiven.

Even een moment om stil te staan en te reflecteren, samen en toch veilig.

Wij hopen dat ook jij erbij zal zijn.



Op vrijdag 9 oktober konden we starten met het nieuwe werkjaar 'Geest-ig vormsel'. Die avond ging de 'smaakmaker' door.



Er waren 34 jongeren aanwezig.



In drie groepen konden ze proeven van ons aanbod. Er werden vier 'kamers' aangeboden in de vorm van 'escape-rooms'.

Om door te gaan naar een volgende kamer moesten de jongeren allerlei opdrachten uitvoeren rond getallen in bijbelverhalen (1), eigen talenten en filosoferen (2) en samenwerken (3). De vierde kamer was de 'brainstorm- en chillhoek' waarbij jongeren zelf ideeën konden geven voor de verdere vormselwerking.





Naast de catechisten kunnen we dit jaar ook rekenen op een aantal 'monitoren'. Jongeren die mee de activiteiten begeleiden en de vormelingen met hun voorbeeld aanmoedigen om engagement op te nemen.

Op het einde van de smaakmaker konden de jongeren samen met hun ouders beslissen om in te schrijven. Iedereen die er was, schreef zich in. We starten dus met een fijne, gemotiveerde groep.

Begeleiders en vooral de kinderen hebben alvast genoten van de eerste activiteit.

Na een hoopvolle start moesten we spijtig genoeg onze activiteit van 24 oktober afgelasten wegens de coronaperikelen.

De catechisten zijn hard aan het werk om, indien nodig, digitaal contact te houden en de werking zo goed mogelijk te laten doorgaan.



De tweede INFO- en OVERLEGAVOND (gepland op 16 OKTOBER) moesten we uitstellen maar willen we WARM houden!

Deze avond, die een vervolg zou zijn op de denk-avond van 16 september, kon helaas niet plaatsvinden omwille van corona. De maatregelen werden terug aangescherpt en samenkomen met meer dan dertig betrokken, energieke mensen kon niet meer.

Onze zinvolle avond van 16 september willen we echter warm houden, want dat was het ook: Renilde Vos heeft ons via de aanpak van 'appreciative inquiry', d.w.z. 'waarderend onderzoek' met de 4 D's op weg gezet om op deze wijze na te denken over de toekomst van onze parochie.

De **D**iscovery-fase leerde ons (op 16 september) ontdekken dat er zoveel warme momenten te beleven zijn in onze geloofsgemeenschap: in de liturgie, werkgroepen, evenementen, onthaal, band met de school, solidariteitsfonds, ...

In de **D**ream-fase, met gesloten ogen, nam Renilde ons al even mee naar onze droom-parochie. Even verder dromen zouden we op 15 oktober gemogen hebben. In de **D**esign-fase zullen we dan onze dromen vertalen naar de werkelijkheid: een visie, een beleid bepalen.

In de laatste **D**estiny-fase zullen we heel concreet formuleren hoe we het gaan aanpakken.



Je ziet het, er staan ons nog enkele stappen te zetten. We zijn er met een dertigtal 'denkers' aan begonnen op 16 september en we zijn die avond geëindigd met een goed gevoel! Dat goed gevoel willen we vasthouden en warm houden tot de dag dat we weer samen verder op weg kunnen gaan. Hopelijk binnen afzienbare tijd, maar we houden jullie op de hoogte!

Mensen die graag nog mee willen denken en de eerste avond gemist hebben, kunnen nog gerust aansluiten.

Wordt dus vervolgd!



Als de stilte komt

Nu 't rouwrumoer rondom jou is verstomd,
de stoet voorbij is, de schuifelende voeten,
nu voel ik dat er 'n diepe stilte komt
en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten.
En telkens weer zal ik je tegenkomen,
we zeggen veel te gauw: het is voorbij.
Hij heeft alleen je lichaam weggenomen,
niet wie je was en ook niet wat je zei.
Ik zal nog altijd grapjes met je maken,
we zullen samen door het stille landschap gaan.
Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken,
raak je mijn hart nog duidelijker aan.

Toon Hermans

